



OP DE OUDE WATERINGHE

Kerkblad voor de Remonstrantse Gemeente te Oude Wetering
Jaargang 58, nummer 4

september | november 2021

Wat staat waar	Pagina
Uit de gemeente	5
Pastoraat	5
Van uw predikant	5
Van de kerkenraad	8
Boekenclub	10
Thema-avond 'Ik laat je niet alleen'	10
Zangochtend	11
Gedicht Stil	11
Waarover gepreekt werd	11
Opbrengst collectes	11
Toelichting op de komende collectes	12
Gedicht In Godsnaam 'Wij zullen doorgaan'	12
Verjaardagen	13
Website van onze kerk	13
Filmcafé Hors Normes	14

OP DE OUDE WATERINGHE

Kerkblad voor de Remonstrantse Gemeente te Oude Wetering
Jaargang 58, nummer 4 september | november 2021

Kerkenraad

Voorzitter	Mevr. Lydia Zeijlemaker Westmeerlaan 9, 2371 CD Roelofsarendveen	06 51874614 lydiazeijlemaker@gmail.com
Secretaris	Mevr. Marjan Kersten-Lindeman Torricellistraat 15, 1171 CB Badhoevedorp	06 51522509 marjan.kersten@kpnmail.nl
Penningmeester	Dhr. Hans de Vries H. Roland Holstlaan 15, 2162 JE Lisse	0252 412477 hanswdevries15@hetnet.nl
Leden	Dhr. Hein Wesselius Schoener 8 2377 DE Oude Wetering Dhr. Michael Valkering Van Speijkstraat 75-C, 1057 GN Amsterdam	071 3314831 heinwesselius@gmail.com 06-83379912 mjvalkering@gmail.com
Kerkgebouw	Remonstrantse Kerk Kerkstraat 41 Oude Wetering	
Koster	Dhr. Ed van Pelt Kerkstraat 40, 2377 AT Oude Wetering	071 3315920 plonie.ed@gmail.com
Organisten	Dhr. Hans Lippens Leidseweg 3, 2374 AN Oud Ade Dhr. Gert Stad Dhr. Gerard Bus Aak 35, 2377 CM Oude Wetering	071 3315851 0252 416220 071 3315014

Banknummers: ABN/AMRO: NL27ABNA0892936096 en ING: NL55INGB0000197783 beide t.n.v. Remonstrantse Gemeente te Oude Wetering p/a H. Roland Holstlaan 15, 2162 JE Lisse

Kerkdiensten

Indien dat in verband met de coronacrisis mogelijk is.

12 september	10 uur	ds. Jan Berkvens
26 september	10 uur	ds. T.R. Barnard
10 oktober	10 uur	ds. Jan Berkvens
24 oktober	10 uur	ds. Jan Berkvens
7 november	10 uur	ds. Jan Berkvens
21 november	10 uur	ds. K.J. Holtzapffel
5 december	10 uur	ds. Jan Berkvens

Adres predikant

De heer ds. J. Berkvens, Tuinstraat 25C, 1015 NX Amsterdam
Telefoon 06 570 40 320 | e-mail jan@domineeberkvens.nl

Mededelingen

Mocht u niet in staat zijn om zelf naar de kerk te komen, neemt u dan contact op met iemand van de Kerkenraad. Zij zorgen dan dat dit wordt geregeld.

Ook van "lief en leed" blijft de Kerkenraad en de predikant graag op de hoogte. Vriendelijk verzoek: neem contact op als u iets ter ore komt.

Beste leden en vrienden van onze kerk

Zoals jullie al gemerkt hebben is er dit jaar opnieuw geen Arminiaanse markt geweest in begin juli. Corona was weer de grote spelbreker voor dit leuke evenement. Dat heeft wel tot gevolg dat onze schuur van de kerk overvol blijft met spullen die niet verkocht zijn. Daarom verzoeken wij nogmaals om voorlopig geen boeken, kleding, mooi speelgoed of andere spullen bij de kerk in te leveren.

Als we volgend jaar denken weer een markt te kunnen organiseren, laten we dit direct weten. Dank namens de organisatie van de Arminiaanse markt.

Uit de gemeente

De dienst op zondag wordt goed bezocht. Helaas is het voor een aantal leden en vrienden lastig om hierbij aanwezig te zijn. We zijn ons aan het beraden hoe we de betrokkenheid met deze groep kunnen behouden.

Begin juni heeft een kleine delegatie een bezoekje gebracht aan Roelf Zuidema. Roelf woont alweer een paar jaar in een verzorgingshuis in Haarlem en tot tevredenheid is onze indruk. Helaas kan hij niet meer naar Oude Wetering komen. Wij weten nog goed dat hij lid van de kerkenraad was en af en toe, bij verhindering, onze vaste organisten verving. En zeer verdienstelijk!

Met Kitty Verbaas gaat het na een ziekenhuisopname naar omstandigheden redelijk goed. Ook zij woont in een verzorgingshuis maar dan wat dichterbij huis, in Roelofarendsveen. David, haar zoon, biedt zijn moeder veel zorg en aandacht.

Ook onderhouden we contact met een aantal andere oudere en trouwe leden of vrienden, we noemen bijvoorbeeld Wies Lagerweij, Elly Nieuwenhuijzen, Elly Maarse en Lous Hanrath. Wij groeten ze ook hier hartelijk met een tot ziens!

Pastoraat

Als u behoefte heeft aan een persoonlijk gesprek, neemt u dan gerust contact met onze predikant Jan Berkvens op. Hij kan u bellen of bij u langskomen. Schroom niet, bel of mail gerust: jan@domineeberkvens.nl of 06 570 40 320.

Van uw predikant

Zomer 2021 kenmerkt zich voor mij door de bijzondere lichten die zich in razend tempo afwisselen: Van prachtig volledig blauw naar plots donkere en indrukwekkende wolkenpartijen, van geheel grijs naar schitterende jakobladders. Jakobladders zijn die lichten waarbij God lijkt af te dalen naar de aarde. De stralen zonlicht die zo prachtig door het wolkendek heen breken. U voelt al aankomen: daar zit een preek in. Voor wanneer weet ik nog niet helemaal, dat zou de dienst van de 22e kunnen zijn, of voor onze startzondag op 12 september.

In het hele land zijn bijzondere dingen te doen deze zomer. Ik wijs u op 'Hemelbestormers' in de Grote Kerk in Naarden. Daar is het mogelijk om de gewelf schilderingen uit de 16e eeuw van dichtbij te bewonderen. Om in kaart te brengen hoe deze prachtige schilderingen moeten worden gerestaureerd is een enorme stelling opgebouwd. Die stelling kan tot 29 augustus beklommen worden. Wat van dichtbij te zien is, is zeer de moeite waard: verschillende taferelen uit het Nieuwe Testament worden

gespiegeld met voorafgaande vergelijkbare verhalen uit het Oude Testament. Uniek, om dit te zien. Hierover meer verderop.

In het nieuwe seizoen hebben we een aantal activiteiten gepland. De agenda treft u elders in dit blad aan. Op 29 september is er een thema-avond en ook de boekenclub komt weer bij elkaar. Meer informatie vindt u elders in dit blad. Op 9 oktober is er een zangochtend waar u van harte voor uitgenodigd bent. Tijdens deze ochtend oefenen we onder leiding van Hans Lippens een aantal liederen waarmee we ons repertoire voor de zondagse diensten uitbreiden. We besteden ook aandacht aan wat de liederen betekenen.

Op 10 oktober is er een koffieconcert in aansluiting op de dienst. Op 1 december is er een filmcafe. Na de eerdere twee succesvolle edities zullen we ook deze avond weer met elkaar een bijzondere film bekijken en nabespreken. Meer over de film volgt, maar houdt deze avond alvast vrij.

De laatste viering hadden we het over Jona en ook de boekenclub besteedde op 10 augustus aandacht aan dit bijzondere bijbelboek. De overdenking deel ik met u.

Ik kan mij uit mijn jeugd een tekening herinneren van Jona in de walvis. Het was een blauwe tekening, met in het midden een grote, bolle walvis. In de buik van de walvis zat Jona. In een huiskamer - zoals in een poppenhuis. Jona zat in een geriefelijke stoel, schemerlamp erbij, tafel verderop in de kamer, een boekenkast. Het geheel zag er kleurrijk en gezellig uit. Misschien een beetje alleen, maar toch best heel plezierig en rustiek. Die tekening heb ik daarna nooit meer gezien en ook niet meer kunnen vinden. Je gaat je dan ergens afvragen... of je dat tafereel zelf hebt zitten bedenken, of dat je het echt gezien hebt. Omdat het mij lukt het zo helder te beschrijven, kan ik het nauwelijks zelf bedacht hebben.

Het verhaal van Jona is natuurlijk helemaal bedacht, zeggen we. Opgeslokt door een walvis, dat kan natuurlijk niet! Tot afgelopen maand. Toen werd Matthew Packard in de zee bij Provincetown, in de Verenigde Staten, opgeslokt door een walvis. Een bultrug. Terwijl hij aan het duiken was, als professionele kreeftenduiker. Dat is een buitengewoon gedurfd beroep: in plaats van vissen met een net duikt zo'n duiker met luchtflessen op het water in om de kreeften persoonlijk in hun nekvel te grijpen. Regelmatig is de stroming sterk en drijft zo'n visser af, weg van de boot. Dan kan het uren duren voordat hij weer teruggevonden wordt, voordat hij weer naar een verse kreeft kan duiken. Op die bewuste dag was het rustig. Packard dook, opeens werd het donker en voor hij het wist zat hij in die enorme bek van de bultrug. Zoals het een beetje Amerikaan van formaat betaamt schreeuwde hij het uit in zijn hoofd:

O MY GOD! Vervolgens dacht hij dat hij door een witte haai was gegrepen en dat hij dood zou gaan. Zijn kinderen passeerden de revue, zijn leven schoot aan hem voorbij. Zijn leven in een notendop. De essentie van wat belangrijk is. En opeens werd hij eruit gespuugd. Onder de blauwe plekken, maar toch.

Ik heb het eens opgezocht hoe vaak zoiets gebeurt. Nou, dat is niet vaak: Drie keer. Deze maand, 150 jaar geleden en dan het bekende verhaal van Jona, duizenden jaren geleden. Dat je voorbij de bek komt is overigens uitgesloten, beweren verschillende biologen. En zo'n gezellige huiskamer lijkt me inderdaad een hele heisa, zelfs als er voor walvissen een IKEA aan Zee zou bestaan. Maar toch... het verhaal wat altijd zo mooi, mysterieus en fantasie leek, zou dus een kern van waarheid kunnen hebben.

Interessant zijn de parallellen tussen de verhalen van Jona en Packard. Ze hebben allebei een opdracht, eentje waar je maar zin in moet hebben. Jona heeft dat heel duidelijk niet en loopt de andere kant op. Dat is natuurlijk niet de bedoeling, dus moet er een storm uitbreken waarbij hij overboord gegooid moet. Hij is afgedwaald en moet weer op het rechte pad gebracht worden. Packard drijft met enige

regelmaat letterlijk af, als er stormen en sterke stromingen ontstaan. Hij dobert daarna soms uren in zee, waarbij er van alles in hem omgaat. Tijd om van alles te overdenken.

Dat doet Jona ook. Sterker nog, dat lijkt de bedoeling van de hele exercitie. Jona liep weg van zijn opdracht, zoals Packard af en toe wegdrijft van de zijne. Het is misschien ook niet de bedoeling dat we met luchtflessen op in de grote zee naar kreeften duiken. Net zo goed als het niet de bedoeling is om af te drijven van wat jij je levensopdracht vindt. Of je vindt dat die van God komt of uit jezelf, dat doet er niet toe. Ervan afdrijven, van wat jijzelf belangrijk vindt, kennen we denk ik allemaal wel. Dan is er een grote of confronterende gebeurtenis nodig, waardoor alles even wordt gereset. Het mag dus niet te comfortabel zijn, anders komt die reset niet. Daarom vond ik die afbeelding van die geriefelijke huiskamer vermoedelijk ook niet meer terug: alle afbeeldingen die ik vind zijn contemplatief en enigszins ascetisch van aard. Met afzien, zeg maar, en dat gaat nu eenmaal niet zo lekker in een inpandige woonkamer van IKEA aan Zee. Dan hervind je jezelf niet zo gemakkelijk.

Dat hervinden van je weg lijkt op herboren worden. Dat maakt het oorspronkelijke verhaal van Jona zo mooi. Hij komt letterlijk in een sloot water weer op aarde en dán gaat hij doen wat hij moet doen.

Er is nog een vraag dat het verhaal van Jona ons voorlegt: Als je dan gaat doen wat je moet doen, met hoeveel toewijding en menselijkheid doe je dat dan? In het verhaal kent God genade, maar Jona niet. Uit het verhaal leren we ook niet dat hij dat alsnog leert, want daar houdt het verhaal op. Jona's toewijding was er wel: hij ging uiteindelijk naar Nineve om daar de mensen op te roepen om te leven volgens Gods wens. Daar wordt soms erg gewichtig over gedaan, maar ik denk dat dat al heel klein kan zijn: dat we een beetje naar elkaar en de schepping omkijken. Dat is precies wat God doet: de mensen in Nineve doen dat, ook zij worden opnieuw geboren en besluiten het roer om te gooien. God is daar gevoelig voor en besluit de ondergang NIET te komen brengen. Nu kan je dit heel letterlijk opvatten, maar dat zou best gek zijn, want dat doen we bij het eerste deel van het verhaal ook niet. Je kunt dit tweede deel van het verhaal dan ook anders lezen: Omdat de mensen beseffen dat ze door hun meedogenloze manier van leven zélf de ondergang over hun eigen gemeenschap afroepen, besluiten ze dat het anders moet en daardóór wordt de ondergang voorkomen. Christelijk atheïsme 2.0. Precies wat wij nu doen, met onze pogingen om energieneutraal te leven, stikstofuitstoot terug te brengen en een sociaal stelsel te willen ontwerpen voor de samenleving.

Er was in diezelfde week nóg een zeeverhaal, van de Italiaanse duiker Enzo Mallorca. Vlak voordat hij vanuit de oceaan zijn boot op wilde klimmen, werd hij aangeraakt door een dolfijn. Ook hij dacht: een haai! Maar het was geen haai en de dolfijn wilde ook niet spelen, hij wilde hulp. 12 meter dieper zat een andere dolfijn vast in een oud net. Mallorca dook en bevrijdde de dolfijn. Daarvoor werd hij beloond door een kus van het eerste zeedier. Daarover zegt Mallorca: 'Totdat de mens leert de dierenwereld te respecteren en ermee te praten, kan hij zijn ware rol op aarde nooit kennen'.

Laten we 'dierenwereld' vervangen door 'wereld' in het algemeen. Dan past Mallorca's opmerking vrijwel naadloos op het verhaal van Jona. Jona wilde eerst zijn rol niet vervullen en toen hij het uiteindelijk wél deed verloor hij de redelijkheid uit het oog. Het past ook op ons leven:

Als we het over de zee hebben, of breder, de natuur en hoe wij omgaan met elkaar, dan hebben we nogal een rol te vervullen. En dat kunnen we persoonlijk maken: welke rol vind jij dat jij hebt te vervullen? Waarvoor moet jij respect hervinden en waarover of waarmee moet jij in gesprek om jouw ware rol te kennen?

Jona en Packard deden dat in een walvis, Mallorca toen hij naar 12 meter diepte dook. God deed dat toen hij nog eens goed naar al dat leven in Nineve keek. En Jona deed dat misschien ook, nadat de

laatste punt van het verhaal was gezet. Nu is het aan ons. Niet om een walvis of een dolfijn tegen te komen, maar wel om eruit te leren: welke rol willen wij of wil jij vervullen? En hoe geven we onze betrokkenheid op een menselijke, meedogende wijze vorm? Want daar gaan de verhalen van vandaag denk ik ten diepste over: het hebben van een doel, maar ook van mededogen. Hoe geef jij daar vorm aan?

Amen.

Een goede start van het nieuwe seizoen gewenst!

Ds. Jan Berkvens

Van de kerkenraad

Nu de zomer weer ten einde loopt en we na dit bizarre jaar onze activiteiten weer hervatten, realiseren we ons hoe iets gewoons als bij elkaar komen in de kerk toch zo bijzonder kan zijn. Het is fijn om zonder mondkapje binnen te komen, samen in de kerk te zijn en mee te kunnen zingen. Natuurlijk is het nog steeds belangrijk om voorzichtig te zijn en ons aan de maatregelen te houden, maar gelukkig kan er steeds meer en zijn we als gemeente de crisis goed doorgekomen. Want ondanks dat alles lange tijd op een laag pitje draaide, is de verbondenheid gelukkig in stand gebleven. We kijken vol goede moed vooruit!

Opknopbeurt hek voor ons kerkje

Het hek voor ons kerkje moet opgeknapt worden, nadat de ons helaas ontvallen Albert Prevoo het jaren geleden schilderde. Om te beginnen moet het nu schoongemaakt worden. Dat zal meteen een stuk gaan schelen! Zoiets zouden we dit jaar nog kunnen doen, mits we een paar van ons daarvoor kunnen strikken. Volgend jaar (en misschien kunnen we er dit jaar alvast mee beginnen) kan het dan waar nodig geschilderd worden, nadat het eerst hier en van roest ontdaan is.

Nu de vraag aan onze leden, vrienden en belangstellenden wie er de komende tijd op 1 (of 2) zaterdagochtenden wil helpen om het hek een schoonmaakbeurt te geven?

Graag aanmelden bij onze koster Ed van Pelt, tel: 0713315920, mail: plonie.ed@gmail.com

Jaarvergadering

Op 5 juli vond de Jaarvergadering van de kerkenraad plaats. Er was veel belangstelling en we kijken terug op een geslaagde avond. Onze penningmeester Hans de Vries heeft weer uitstekend werk verricht, net als de beheercommissie van het kerkgebouw. We prijzen ons gelukkig met een gezonde en solide financiële basis en een prachtig onderkomen. Onze dominee Jan Berkvens lichtte het programma voor het komend half jaar toe en ook op dat front ziet het er veelbelovend uit. Kortom, we zijn een bloeiende gemeente!

Wisselingen

In de kerkenraad heeft een aantal wisselingen plaatsgevonden. Na 42 jaar heeft Bram van der Voet de voorzittershamer neergelegd en volgt Lydia Zeijlemaker hem op. Ook Hans de Vries gaat na vele jaren de kerkenraad verlaten wanneer zijn opvolging definitief is. Michael Valkering is toegetreden tot de kerkenraad als lid en Martijn Vis heeft afscheid genomen. Wij bedanken Martijn voor zijn inzet en zijn heel blij dat hij de bloemen wil blijven verzorgen waar we op zondag altijd van genieten en die na de dienst bij een van onze leden een mooi plekje krijgen. Michael Valkering is onlangs lid geworden van onze gemeente en is via de Jonge Wetering club betrokken geraakt. Hij kon wegens vakantie niet op de Jaarvergadering aanwezig zijn en heeft zich schriftelijk voorgesteld:

Ik ben Michael Valkering, 44 jaar. Opgegroeid in Limmen, een dorpje onder de rook van Alkmaar, ben ik voor mijn studie naar Amsterdam verhuisd. Ik was twintig toen ik deze grote stap naar de grote stad maakte - en daar woon ik nog steeds. Na een poging biologie en geneeskunde ben ik uiteindelijk afgestudeerd in de informatica aan de VU. Dat is een tamelijk technisch-rationalistische studie. Maar naarmate je ouder wordt, beginnen ook zingevingsvraagstukken aan je te trekken, en zo ben ik me gaan verdiepen in geloof-filosofie-geschiedenis-cultuur. Van huis uit ben ik katholiek opgevoed, ook al "deden we er niet veel aan". Later, tijdens mijn studie werd ik lid van een protestantse studentenvereniging, en kreeg het geloof een meer persoonlijke gestalte voor mij. Zo groef ik door de jaren heen verder naar de vragen, op verschillende manieren, en zocht ik mijn eigen weg. Uiteindelijk kwam ik op dat pad Jan Berkvens tegen, en via hem kwam ik in Oude Wetering en bij deze gemeente terecht. Het lijkt me leuk om elkaar te leren kennen en om mij in te zetten voor deze vriendelijke gemeente en idyllische kerk.

Afscheidsreceptie

Als dank voor hun enthousiaste en trouwe inzet organiseren wij op 30 oktober van 15.00 tot 17.30 uur een afscheidsreceptie voor Bram van der Voet en Hans de Vries. Op dit moment is nog niet bekend of de huidige coronamaatregelen dan nog steeds van kracht zijn. Meer informatie hierover volgt.

Programma tweede helft 2021

12 september	10.00 uur	Startzondag & Hagenpreek
29 september	20.00 uur	Thema-avond. Bezinningsbrief "Ik laat je niet alleen"
9 oktober	10.00 uur	Zangochtend: uitbreiding van het zondagochtendrepertoire
10 oktober	11.30 uur	Koffieconcert: Martin Lichters, gitarist (aansluitend op de dienst)
30 oktober	15.00 uur	Afscheidsreceptie Bram van der Voet en Hans de Vries
1 december	19.30 uur	Filmcafé
24 december	19.00 uur	Kerstavond (ds. Jan Berkvens)
25 december	10.00 uur	Kerstmorgendienst (ds. A. Hoekstra)
31 december	17.00 uur	Oudejaarsdienst (ds. Jan Berkvens), met herdenking van de overledenen

Onze kerk heeft een actieve boekenclub. Als u van lezen houdt en over wat u leest in gesprek wilt zijn, bent u van harte welkom om u aan te sluiten. Soms lezen we een roman, maar het kan ook een inhoudelijk werk zijn. Uiteraard staan bijbelverhalen af en toe ook op het programma. Zo is laatst het bekende (tegenwoordig zouden we ook wel ook zeggen "bizarre") verhaal over Jona en de walvis onderhanden genomen. Zie de tekst van Jan Berkvens hierover, elders in dit nummer.

In Oude Wetering is een jongvolwassenen groep actief. Je bent van harte welkom als je tussen de 30 en 50 jaar bent. We bespreken thema's rond een maaltijd die we samen delen. We doen ook actieve dingen in de omgeving. Voor fun, maar ook omdat we maatschappelijk betrokken willen zijn. Kom meer van deze en andere activiteiten te weten door onze website te bezoeken op www.remonstranten-oudewetering.nl of door contact op te nemen met onze predikant jan@domineeberkvens.nl.

SOS-Kinderdorpen

We collecteren al heel lang voor SOS-kinderdorpen. Het boekje waarin we nu de opbrengsten van de collectes noteren is in 1991 in gebruik genomen en blijkbaar collecteren we in ieder geval sinds die tijd al voor de kinderdorpen! Een "ijzersterk" goed doel dus met als motto "Elk kind een familie". En zo hoort het te zijn.

Nu werden we door een brief die we voor de zomer van deze wereldwijde organisatie wel even aan het schrikken gebracht. Wat is er aan de hand? Uit een zelfevaluatie en bevindingen van externe partijen

die inzet en prestaties beoordelen, is gebleken dat er binnen de organisatie sprake is geweest van misstanden op het gebied van kindveiligheid, Ook zijn er corruptie en fraude aan het licht gekomen. In die gevallen zijn eigen procedures niet gevolgd en werknemers van SOS hebben te lang gewacht met ingrijpen. Ons (en andere donateurs) wordt verzekerd dat er nu maatregelen zijn getroffen, waaronder het doorvoeren van "alle noodzakelijke veranderingen die nodig zijn om herhaling te voorkomen".

We hebben als kerkenraad besloten om berichten over het resultaat van die maatregelen af te wachten en voorshands SOS-kinderdorpen te willen blijven steunen. We hebben nu geen redenen om aan te nemen dat noodzakelijke stappen niet zijn of worden genomen. En het blijft toch om een fantastisch doel gaan dat we al zo lang steunen!

Wij ontvangen overigens van SOS-kinderdorpen een paar keer per jaar een Nederlandstalig magazine met allerlei wetenswaardigheden over het reilen en zeilen van de organisatie.

De brief van 6 mei, het magazine én de info over Greenfields, een dorp dat wij steunen, hebben we ter inzage gelegd bij de andere documentatie bij de ingang van de kerk.

Boekenclub

De boekenclub leest elke 6 tot 8 weken een boek, wat we na lezing met elkaar bespreken. Voor de eerstvolgende bijeenkomst is op dinsdag 12 oktober lezen we 'De zoon in de man' van Pieter Franszen.

"De ZOON IN de MAN" is het verhaal van hoofdpersoon Jacob, geschreven na de dood van zijn zoon Stefan. Op de dag dat Jacob vijftig werd en dat zijn zoon cum laude zou afstuderen aan de TU in Delft, heeft Stefan een einde gemaakt aan zijn leven.

Dit boek beschrijft hoe Jacob doorleeft na zo'n dood en hoe Stefan voortleeft na zo'n dood. Jacob zet een stap, die onbedoeld tot een pelgrimstocht leidt. Dan ervaart hij hoe hij en zijn zoon samen voortgaan, en hoe hun gang van buiten henzelf wordt gekneed. Aan het einde dringt zich de vraag op wie de vrouwelijke kracht is op het pad van de twee mannen.

Dit ware verhaal beschrijft voor velen herkenbare confrontaties en emoties, zit vol rijke symboliek en geeft hoop.

Meer informatie is te vinden op de website bij het boek: <https://www.dezoonindeman.nl>

Opgave en meer informatie via Marjan Kersten: marjan.kersten@kpnmail.nl of 06 51 52 25 09

Thema-avond 'Ik laat je niet alleen' over polarisatie

Op donderdagavond 29 september om 20.00 uur is er een thema avond rond het thema polarisatie. Een groep remonstrantse theologen heeft daarover een bezinningsbrief geschreven. Deze brief belicht hoe in de samenleving mensen tegenover elkaar komen te staan en hoe dat geduid zou kunnen worden. Voormalige predikant van onze gemeente Koen Holtzapffel en onze huidige predikant zullen deze avond leiden.

De bezinningsbrief is te downloaden en ook op papier te lezen. De kerkenraad heeft een aantal exemplaren besteld. Deze zullen in de kerk te verkrijgen zijn. Nodig vooral vrienden en bekenden uit voor deze avond, waarin we dit zeer relevante onderwerp met elkaar zullen bespreken.

Meer informatie is te vinden op <https://www.remonstranten.nl/bezinningsbrief/>

Opgave voor de thema avond is via Marjan Kersten: marjan.kersten@kpnmail.nl of 06 51 52 25 09

Zangochtend

Op zaterdagochtend 9 oktober van 10 tot 12.30 uur leren we onder leiding van Hans Lippens een aantal nieuwe liederen. Daarmee vergroten we ons repertoire voor de zondagse diensten. We besteden ook aandacht aan de achtergrond van de liederen en wat ze betekenen. Leuk voor de zangochtenden, maar ook gewoon leuk om met elkaar te doen: zingen in onze kerk!

Opgave voor de zangochtend is via Marjan Kersten: marjan.kersten@kpnmail.nl of 06 51 52 25 09

Gedicht | Stil

Ik heb gevraagd aan God
maar het bleef stil

Ik heb gebeden tot God
maar het bleef stil

Ik heb gesmeekt om God
maar het bleef stil

Ik heb geschreeuwd naar God
maar het bleef stil

Toen werd ik stil
en daar was God

Waarover geprekeet werd

23 mei	ds. J. Tromp:	Genesis 11:1-9; Handelingen 2:1-24 "Pinksteren"
6 juni	hr. A. Meiresonne:	Joh. 1:1-5; Joh. 14:15-21; Psalm 8 "Ik leef en ook jullie zullen leven. Sta op en loop. U hebt hem bijna een God gemaakt."
20 juni	ds. A. Hoekstra:	Psalm 107:17-32; Job 30: 15-26; Marcus 4: 35-41 "Storm en leven!"
1 augustus	ds J. Berkvens:	Jona "Jona"
15 augustus	ds. I.L. Tan:	Deuteronomium 6:1-9 (NBG '51); Mattheus 22:34-46 "Het grootste gebod!"

Opbrengst collectes

23 mei	100 Weeks	€ 41,50	Gemeente	€ 47,00
6 juni	Mercy Ships	€ 50,25		€ 46,75
20 juni	Lilianefonds	€ 23,25		€ 23,25
1 augustus	100 Weeks	€ 64,00		€ 61,90
15 augustus	Human Rights Watch	€ 36,00		€ 58,85

Toelichting op de komende speciale collectes

26 september | Honderd Weken

De gelijknamige organisatie doneert wekelijks direct een klein bedrag aan allerarmste vrouwen in o.a. Ghana, Oeganda en Rwanda. Zoals vorig jaar collecteren we dit jaar vier keer voor dit doel. Zo brengen we in honderd weken een aardig bedrag bij elkaar. In 2020 konden we al E 262,40 overmaken en we hopen op zijn minst zo'n bedrag ook dit jaar beschikbaar te kunnen stellen.

10 oktober | Epafras

Epafras is een oecumenische christelijke organisatie die geestelijke steun geeft aan landgenoten in buitenlandse detentie. Uitgangspunt is: een mens is altijd méér dan hij of zij heeft misdaan, elk mens is waardevol. Epafras bezoekt gevangenen in ongeveer 75 landen.

24 oktober | Oecumenische dienst elders

7 november | Net4Kids

Een vertrouwd goed doel voor ons. Zoals Warchild en SOS-kinderdorpen zich inzetten voor kinderen in meestal ontwikkelingslanden doet Net4Kids dat ook.

21 november | Ongedocumenteerden

"Ongedocumenteerden" zijn vluchtelingen zonder papieren. Deze collecte draagt er aan bij dat ze toch geholpen kunnen worden. De opbrengst is nl. bestemd voor de Pauluskerk in Rotterdam. Daar wordt aan de vluchtelingen "bed, bad en brood" en verdere hulp gegeven.

5 december | Honderd Weken

Zie de toelichting bij de op 26 september gehouden collecte.

Gedicht | In Godsnaam "wij zullen doorgaan"

Niet op lauweren rustend
Maar zoals altijd vooruitstrevend
En remonstrants, god lovend
Een nieuwe kerkraad treedt aan
De oude heeft zoveel voor ons gedaan

De jonge gaat het overnemen
Pakt aan, vergrijzing en andere problemen
Oude initiatieven worden voortgezet
Aangevuld, met nieuwe, waarbij wordt opgelet,
Dat ze gedragen worden door de meeste leden,

Met soms wat hulp, van geroutineerde oude raad
Komt zo, de nieuwe, altijd tot de juiste daad
Veel stormen heeft dit kerkscheepje, getrotseerd
Velen hebben opheffing van dit kerkje, vaak begeerd;

Veel verandert, maar ze blijven naar dit kerkje gaan,
Tanken, tolerantie, liefde, en belang, in godsnaam
Voor mij, was dit kerkje een ware, geestelijke vondst
Onder gods leiding, is er weer een goede toekomst

Charlens Kersten

Verjaardagen

20 augustus	Dhr. J.H. Verkuyl	28 augustus	Dhr. R. Kooijman
21 augustus	Mevr. M.Verkuyl-Meijer	30 augustus	Mevr. E. Nieuwenhuijzen-Zwart
6 september	Mevr. J. Vis-Warmerdam	27 september	Dhr. A.J v.d. Voet
8 september	Dhr. J.P. v.d. Hulst	28 september	Mevr. C. v.d. Voet
21 september	Mevr. M. Ouwerkerk-Bakels	30 september	Dhr. A.P v.d. Voet
6 oktober	Dhr. C.A.M. Kersten	11 oktober	Dhr. A.H Vermeulen
6 oktober	Mevr. C.A. Hellema-van Staveren		
14 november	Mevr. C van Hove-Burgers	22 november	Mevr. E. v. Luijk
20 november	Dhr. M. Vis	24 november	Dhr. H.W. De Vries

Website van onze kerk

We kunnen iedereen aanbevelen om onze site regelmatig te raadplegen. Daarop staat onder meer informatie over activiteiten in/van ons kerkje, maar ook over onze geschiedenis. Ons krantje "Op de Oude Wateringhe" kunt u er ook op vinden.

De site is in samenwerking met het landelijk bureau opgezet door Rick Kooijman en wordt ook door hem beheerd. Hij houdt de informatie actueel. Wanneer u iets te melden heeft kunt u contact met hem opnemen via de mail: rick@adsnzo.nl

De website kunt u vinden op www.remonstranten.nl, waar u doorklikt naar: "waar vind je ons" en vervolgens Oude Wetering aanklikt, maar ook via: www.remonstranten-oudewetering.nl

"Op de Oude Wateringhe" digitaal

Uiteraard is ons krantje ook digitaal beschikbaar voor iedereen die dit op prijs stelt. En eerlijk gezegd is dit niet alleen een kwestie van met de tijd mee gaan, maar we hopen op deze manier ook wat kosten te besparen. Wil daarom iedereen die "Op de Oude Wateringhe" digitaal wenst te ontvangen, dit melden aan Clarina v.d. Voet? Haar e-mailadres is: cvdvoet@ziggo.nl

Inleverdatum copy voor het volgende krantje, uiterlijk 17 november 2021 bij:

Marc Ouwerkerk, Middelstegracht 38a, 2312TX Leiden, tel. 06-225 14141
e-mailadres: kerkje@volgloed.nl

Hors Normes

Filmcafé Remonstranten Oude Wetering

Woensdagavond 1 december vindt ons volgende filmcafé plaats. We zullen de film Hors Normes bekijken. Deze ontroerende film is van dezelfde hand als het Franse succes Intouchables.

Bruno en Malik hebben beiden al zo'n twintig jaar ervaring met kinderen en jongvolwassenen met autisme. Nu leiden ze jongeren uit moeilijke buurten zelfs op om begeleider te worden zodat ze voet aan de grond kunnen krijgen op de arbeidsmarkt. In Hors Normes (wat vertaalt naar 'buiten de regels' of 'niet meetellend') krijgen we een blik op de werkvloer, in de straten van Parijs.

Hoofdrollen in deze hartverwarmende humanistische film zijn er voor acteeveteranen Vincent Cassel en Reda Kateb, maar er is net zoveel ruimte voor de jongere castleden die in veel gevallen zichzelf spelen. Beide organisaties van Bruno en Malek bestaan dan ook echt en werken in het Parijs van vandaag met autistische kinderen en kansarme jongeren. Regisseurs Eric Toledano en Olivier Nakache laten zien dat het hebben van verschillende achtergronden juist een aanvulling kan zijn.

Na de film drinken we een drankje en gaan we met elkaar in gesprek over de film. Iedereen van harte welkom!

De trailer is te vinden op:

<https://www.cinemaoostereiland.nl/film/hors-normes/>

Opgave en inlichtingen via Marjan Kersten:
06 51 52 25 09, marjan.kersten@kpnmail.nl



Woensdag 1 december 2021
19:30 uur

Kerkstraat 41,
Oude Wetering